

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ**

**τ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 – Τηλ. 22310-31200/52600 – Fax : 22310-66300 - email : agian@med.uoa.gr
Γραφείο Αθήνας : Μητροπόλεως 1 Τ.Κ. 10557 – 5^{ος} Όροφος – Γραφείο 503 - Τηλ. 210 3709532 - Fax : 210 3709530

Αθήνα, 08/12/2009

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (10/12/2009)

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έγινε από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1998, αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ανθρώπινη ιστορία. Η περιεκτική αυτή διακήρυξη με τα 30 άρθρα της κατοχυρώνει την πίστη των λαών στα θεμελιακά δικαιώματα των ανθρώπων, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών και την απόφαση αυτών να συντελέσουν στην κοινωνική πρόοδο και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής στα πλαίσια μιας ευρύτερης ελευθερίας, χωρίς παράλληλα, η διακήρυξη αυτή να παρέχει σε ένα κράτος ή ομάδα οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίεται σε ενέργειες που αποβλέπουν στην άρνηση και την καταπάτηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται με την εν λόγω Διακήρυξη.

Δυστυχώς, όμως, παρότι έχουν παρέλθει 60 χρόνια από τη διακήρυξη αυτή, πολλά από τα δικαιώματα αυτά είναι ακόμη ζητούμενα και μάλιστα καταστρατηγούνται αυτά όχι μόνο από τους ισχυρούς της γης και τα διάφορα κράτη, αλλά και από ομάδες οι οποίες εργάζονται και αγωνίζονται δήθεν για την κατοχύρωση και το σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών. Συνεπώς, είναι ανάγκη πάντα να έχουμε υπόψη μας τη χρυσή τομή και την ισορροπία ανάμεσα στα ατομικά δικαιώματα του καθενός μας και στις υποχρεώσεις μας απέναντι στα δικαιώματα του άλλου.

Θα ήταν παράλειψη, βέβαια, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μην ξεχάσουμε το δικαίωμά μας για καλύτερη ζωή, με τις υποχρεώσεις που έχουμε όλοι (ισχυροί της γης, άλλα κράτη και άτομα) για το σεβασμό του περιβάλλοντος. Και ας ευχηθούμε η συνάντηση που αυτές τις ημέρες γίνεται στην Κοπεγχάγη για το θέμα αυτό να έχει αίσιο αποτέλεσμα. Δεν θα πρέπει να αγωνιζόμαστε μόνο για τα δικαιώματα της εργασίας, της παιδείας, της ελευθερίας, κλπ, αλλά και για μια ζωή ποιότητας, πράγμα που εξαρτάται εν πολλοίς από την ποιότητα του περιβάλλοντος.