



Για τους ανθρώπους της υπαίθρου στην ορεινή Φθιώτιδα, ο Β. Γιαννιόπουλος είναι ο δικός τους άνθρωπος.

οι κυνηγοί της Φθιώτιδας και όχι μόνο. Έτσι οι κυνηγετικοί σύλλογοι του νομού μας κάβουμε την καθιερωμένη πίτα μας. Η γιορτή αυτή γίνεται την τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου - για να μην χάσουμε κυνηγετική εξόρμηση - και μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε για τη χρονιά που πέρασε, να προβληματιστούμε πού πάει η θρημαστική πολιτική, τι πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε και γιατί όχι, κάποιοι να φθάνουν

σε αφηγήσεις κυνηγετικής φαντασίωσης!!! Πάντως περνάμε καλά. Σερβίρεται ζεστή ψασολάδα, λουκάνικα, τσίπουρο και κρασί από το χωριό μου. Είναι ανοικτή η πρόσκληση για το αντάμωμα του 2006.

**Ερώτηση:** *Ως πολιτικό σας παρακολουθούμε, ως γιατρό κάτι ξέρουμε, ως κυνηγό όμως... μας διαφεύγουν πολλά. Πώς αξιολογείτε τον εαυτό σας;*

**Απάντηση:** Άλλοι είναι αυτοί που με κρίνουν και μου έχουν βάλει καλό βαθμό. Δεν θέλω όμως την δημοσιοποίηση των κυνηγετικών επιτυχιών μου. Παλιά κυνηγούσα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα έχω περιοριστεί στο χωριό μου, κάτι που με ευχαριστεί ιδιαίτερα γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να βρεθώ με φίλους, πατριώτες και συγγενείς στους γνώριμους κυνηγότοπους.

**Ερώτηση:** *Τι είναι το κυνήγι για σας;*

**Απάντηση:** Είναι μια ξένοιαστη αναζήτηση, περιήγηση μέσα στη φύση στα ώραία μας δάση και τους κυνηγότοπους. Ιδιαίτερη συγκίνηση συνάμα και απόλαυση, είναι μια επιβεβαίωση ότι έχω καλά αντανακλαστικά ακόμη.

**Ερώτηση:** *Η οικογένειά σας πώς αντιμετωπίζει αυτό σας το χόμπι;*

**Απάντηση:** Με συμπάθεια θα έλεγα γιατί ξέρουν ότι αυτές τις ώρες που αφιερώνω στον εαυτό μου τις έχω ανάγκη, με ξεκουράζουν εγκεφαλικά και μου γεμίζουν τις μπαταρίες. Μη ξεχνάτε ότι έχω δύο γιους που τους χαιρόμαι κοντά μου στο κυνήγι.

