

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

είμαι φοβικός. Ήδη ξεκίνησα με τις φάσεις που στον τόπο μου ήρθαν αρκετές, γιατί έχουμε πολύ βελάνι.

Ερώτηση: Ποια είναι η εικόνα της κυνηγετικής κοινότητας σήμερα, σε σχέση με τα πραγματεύμενα χρόνια;

Απάντηση: Θέλω να πιστεύω ότι και στον τομέα αυτό έχουν γίνει σοβαρό βήματα. Υπάρχει μεγάλη γνώση σήμερα θηραματικής πολιτικής, γνώση ιδιαιτέρου του οικοσυστήματος κι ένας αεροσμός για την πανίδα, και αυτό αφείλεται στην καλύτερη ποιδεία που έχουν οι νέοι κυνηγοί. Θα μπορούσαμε βέβαια να είχαμε καλύτερες επιδόσεις. Οι σύλλογοι με τις Ομοσπονδίες πρέπει να πάρουν πρωτοφυλίες, ώστε και στην πατρίδα μας με νομοθετικές πορεμβάσεις να γίνουν κυνηγετικές σχολές.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι και η μεγάλη δική μας οικογένεια, έχει «αμαρτωλούς» που θα πρέπει να τους αποβάλλουμε αν δεν θέλουν επίμονα να συνεταιστούν. Αυτοί οι κάποιοι περάνοι που για μένα είναι



Ο κ. Γιαννόπουλος με τη σύζυγό του σε κυνηγετική γιορτή.

λίγοι, πρέπει και να τιμωρούνται για την παροβοτικότητά τους. Και ον είχαμε σχολές, έπρεπε να περνάνε ξανά από αυτές για να βγάλουν μια καινούργια άσεια.

Ερώτηση: Μπορεί στην Ελλάδα να υπάρξει κυνηγετικός τουρισμός;

Απάντηση: Θα μου όρεσε να μπορούσαμε να αναπτύξουμε κυνηγετικά τουρισμό γιατί έχουμε καλές

κλιματολογικές συνθήκες και μορφολογία του εδάφους. Αυτό όμως πρέπει να αυξηθεί και να προβληματίσει όλους τους θεατρικούς περί το κυνήγι, γιατί εμπεδωμένες καταστάσεις επών δεν μπορούν να υιοθετηθούν χωρίς διάλογο και συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Ο κυνηγετικός τουρισμός που υπάρχει στις όμορες χώρες έχει ξεκίνησε από πολύ παλιά και εξηγείται από τις συγκεκριμένες πολιτικές καταστάσεις των λαών αυτών τα περασμένα χρόνια.

Ερώτηση: Πώς ξεκίνησατε να κυνηγάτε;

Απάντηση: Οι γονείς μου θεν ήραν κυνηγοί. Ο πατέρας μου, γιατρός, ούτε καν είχε ασχοληθεί με αυτό, κι άλλοι αναρτιούνται πώς εγώ από μικρός ξεκίνησα να κυνηγάω. Αυτός που με μυήσε στο κυνήγι ήταν ο αδελφός της μητέρας μου, που παιδάκι δεκαπεντάχρονο μαζί με τον ξάδερφό μου τον Θόδωρο μας έπαιρνε μαζί του στην Αγία Φωτεινή και τα Λευρενά να μαζεύουμε τρυγόνια το φθινόπωρο. Μαζέτες ήμασταν μέχρι την πρώτη φορά που έφερε αγριογάουρουνα στην Αθήνα το 1962, κυνηγώντας τα στην Ε22 στο Μπέλες.

Καταλαβαίνετε τι εντύπωση μας έκανε τότε, σαν παιδιά που ήμασταν, τα θηράματα αυτά. Βλέπετε, το κυνήγι έχει κανόνες ματαγγώγιας και μιμητισμού, άλλα παράλληλα έχει αρχές και κανόνες. Κάτι που εμείς οι παλιότεροι, πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας και στους νέους.

Ερώτηση: Η γιαρτή που κάνετε στο Περιβλέπτο επί της Φθιώτιδας τι σηματοδοτεί;

Απάντηση: Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε εδώ και οκτώ χρόνια. Σκέψθηκα ότι στο ωραίο χωρίο μου, στο Περιβλέπτο, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα αντάμωμα όλοι >