

# Νέες δυνατότητες με ρεαλιστικές επιλογές

Η αντιμετώπιση του προβλήματος με την ανεύρεση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας  
Από τον Αθανάσιο Γιαννόπουλο, υφυπουργό Υγείας



**Επειδή τον πολίτη τον ενδιαφέρει βασικά «όταν χρειάζεται ΜΕΘ να την έχει», η πολιτεία με ρεαλισμό έκανε μια τομή και έθεσε τέλος στο πρόβλημα με την ανεύρεση ΜΕΘ.**

**Η** σύγχρονη ιατρική δικαιούται να παινεύεται για πολλά. Το σημαντικότερο ίσως είναι η δυνατότητα που έδωσε στον γιατρό (καλύτερα στην ιατρική ομάδα ειδικόν) να μπορεί να «ξαναδίνει» κυριολεκτικά ζώνη στον θαριά πάσχοντα ασθενή με τη βούθεια μέσων τεχνητής υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών του μέχρι να μπορέσει να ανακτήσει δικές του αυτόνομες ικανότητες. Αυτό έγινε κάρπι στα λεγόμενα μέσα «Εντατικής Θεραπείας». Αυτά περιλαμβάνουν συσκευές υποστήριξης πολλών λειτουργιών ακόμη και ταυτόχρονα (αναπνευστήρες, τεχνητός νεφρός, καρδιακή ενδοαορτική υποστήριξη κ.λπ.). Παράλληλα, εφαρμόζονται πλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης πολλών βιολογικών λειτουργιών. Η χρήση όλων αυτών είναι εφικτή μόνο μέσα σε ειδικά νοσοκομειακά τμήματα, τις λεγόμενες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Η ανάγκη των μονάδων αυτών γίνεται όλο και επιτάκτικότερη και συχνότερη. Η ανάγκη αυτή «ανεβάζει» τον αριθμό των κλινών νοσοκομείων που πρέπει να λειτουργούν ως ΜΕΘ περίπου στο 10% του συνόλου των κλινών ενός νοσοκομείου οξέων περιστατικών. Δηλαδή ένα νοσοκομείο 300 κλινών για οξέα περιστατικά πρέπει να διαθέτει συνολικά για τις ΜΕΘ του (Γενική ΜΕΘ, Καρδιολογική ΜΕΘ, Χειρουργική ΜΕΘ) περίπου 30 κλίνες από αυτές.

**Σ**ε γενικές γραμμές, αυτό πρετείται στα νέα νοσοκομεία της χώρας από πλευράς σχεδιασμού πάντα. Άλλα και στα παλαιότερα οι επιχειρούμενες «αναπλάσεις» και ανακανίσεις (π.χ. ότι έγινε με αφορμή την Ολυμπάδα των Αθηνών 2004) τείνουν να προσεγγίσουν (από πλευράς χώρων και υλικών) τον στόχο.

Υπάρχουν βέβαια και οδύνατα σημεία στην τελική υλοποίηση της διασφάλισης «κάλυψης ΜΕΘ», όποτε τοπάρχει ανάγκη. Δεν μπορούμε ακόμη να τους καλύψουμε ΟΛΟΥΣ. Αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει με ρεαλισμό να την ατενίσουμε. Η στελέχωση των ΜΕΘ με ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ προσωπικό είναι ακόμη ένας άλλος στόχος-ιδανικό. Δεν αρκεί η ύπαρξη εξοπλισμένης ΜΕΘ για να νοσηλεύεται εκεί το νοσοκομείο των άρρωστο που έχει ανάγκη. Χρειάζεται και ένα σύνολο νοσηλευτών (ειδικών για ΜΕΘ) που θα αξιοποίησουν το σύνολο της τεχνολογίας της εντατικής θεραπείας. Και εδώ ανακύπτουν προβλήματα προς επίλυση πολύ σοβαρότερα από την κατασκευή και τον υλικό εξοπλισμό μιας ΜΕΘ σε ένα νοσοκομείο. Οποιος ξέρει από διοίκηση νοσοκομείου ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή πε-

ριμένει «διορισμό από το ΑΣΕΠ», ξέρει πολύ καλά την (τραγική) αλήθεια και την (εκευριστική) πραγματικότητα. Χρειάζονται πολύ μνη αναμονή, επιμονή, καθημερινό «κυνηγητό» και πάντοτε πολύς - πολύς χρόνος μέχρι να δει κανείς τον εργαζόμενο να «αναλαμβάνει καθήκοντα».

Με βάση όλα τα παραπάνω και επειδή τον Ελληνα πολίτη τον ενδιαφέρει βασικά «όταν χρειάζεται ΜΕΘ, να την έχει», η πολιτεία με ρεαλισμό έκανε στο θέμα αυτό μια τορπή. Εφάρμοσε μια γενική αρχή, που ισχύει για πολλές ιατρικές υπηρεσίες (εργαστηριακές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες, τοκετούς κ.λπ.). Σε αυτές τις ιατρικές υπηρεσίες, ο ασφαλισμένος σε Ταμεία μπορεί και χρησιμοποιεί μέσω ειδικών συμβάσεων τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα (π.χ. αξονικούς τομογράφους, υπερήκους, τεστ με ισότοπα κ.λπ.) ύστερα από ειδική συνεννόηση. Και τούτο γιατί αν στις περιπτώσεις αυτές περίμενε κανείς να εξυπηρετηθεί από εργαστήρια του Ταμείου του ή από κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, τότε θα έπρεπε να περιμένει μήνες ή ακόμη να μετακινθεί από την πόλη του σε άλλη πόλη, γιατί η εξέταση που θέλουμε κάθε φορά δεν γίνεται παντού.

**Τ**ώρα η δυνατότητα αυτή επεκτάθηκε και στη χρήση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Το κράτος, δηλαδή, «αγόρασε» με το ισχύον καθορισμένο κοστολόγιο (κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο) τη νοσηλεία ασφαλισμένων σε ΜΕΘ νοσηλευτηρίων ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για καλά οργανωμένες ΜΕΘ μεγάλων και σοβαρών ιδιωτικών κλινικών (περίπου 43 ακόμη κλινών ΜΕΘ οργανωμένων ιδιωτικών κλινικών και 30 κλινών ΜΕΘ του κοινωφελούς Νοσοκομείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ερρίκος Ντυνάν»).

Η σχετική υπουργική απόφαση υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η υλοποίηση των συμβάσεων από τα Ταμεία άρχισε ήδη. Παράλληλα, βέβαια, σταδιακά και χωρίς πολύ θύρωθο, προχωρεί η επάνδρωση των ΜΕΘ των κρατικών νοσοκομείων. Σύντομα, πριν καλά-καλά το πάρουμε είδηση, το ΑΓΟΣ της αναζήτησης ΜΕΘ από τους αγωνιούντες δυστυχείς συγγενείς θα αποτελεί κακό χθεσινό άνειρο. Βέβαια, μη μας διαφεύγει ότι δεν σώζεται «αυτόματα», όποιος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Και τούτο σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη βασική αιτία που τον οδήγησε εκεί. Η βλάβη του μπορεί να είναι ή όχι επανορθώσιμη. Ομάδα, το μέτρο διαφανίζει τη σωτηρία σε εκείνον που «θα μπορούσε να σωθεί, αν υπήρχε αρμόδιας διάθεση ΜΕΘ» -που τώρα θα υπάρχει πάντοτε.

Αυτό το χρέος της πολιτείας προς τους πολίτες το πετύχαι. Οι πολίτες θα μας κρίνουν, κάποιοι άλλοι θα παραμείνουν πειομετρικά να μονολογούν ότι θα επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι ειρωνεύει!