



Αθανάσιος Γιαννόπουλος

Υφυπουργός Υγείας,
υποψήφιος βουλευτής
Φθιώτιδας της ΝΔ

Στον Δημήτρη Χρυσικόπουλο

Ο πολιτικός που αφουγκράζεται, ακούει και «ψηλαφίζει» την πραγματικότητα δεν αεροβατεί, αλλά εύχεται και προσεύχεται να μην ξαναδούμε όμοιες εικόνες.

Σε συνεχή επαγρύπνηση για τους πληγέντες

▪ Η χάρα διέρχεται μα αλιθινή εθνική τραγωδία και θα βίθηκε ένα σκόλιο σας για τα δυο δραραπικά έχουν έτοις τέρα συρβει...

Ως υφυπουργός Υγείας, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η πολιτεία και οι σηματισμοί της ευθύνης του υπουργείου μας έδωσαν και δίνουν το καθημερινό παρόν. Η περίθαλψη των θυμάτων μιας καταστροφής αποτιμάται μόνον μετά την ολοκλήρωση του λυπτρού αυτού έργου, το οποίο βεβαίως είναι και δικός μας προορισμός. Εύχομαι καλή δύναμη, κουράγιο και ψυχραιμία σε όλους. Ευχαριστώ όποιον στη φάση αυτή είτε στο πλαίσιο της εργασίας του είτε εθελοντικά παρέχει χείρα βοηθείας, που είναι ουσιαστικά χείρα βοηθείας σε αθώα θύματα μιας πρωτοφανούς για τον τόπο θεομνίας.

▪ Πώς βλέπετε να διαρροφηθεί πλέον το προεκλογικό κλίμα;

▪ Στον πορέα ειδόντως σας, ποια μέτρα έχει έτοις τέρα λάβει το υπουργείο Υγείας για την ανακαύφηση των παροπαθών;
Το υπουργείο ευρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα, με Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Ανέλαβε

από την αρχή το άχαρο έργο περιθαλψης των τραυματών αλλά και ταυτοποίησης των αγνώστων θυμάτων της καταστροφής. Σε συνεργασία με τις οικείες νομαρχίες, αναπτύσσονται καταυλισμοί αστέγων σε σκηνές. Χορηγούνται κλινοσκεπάσματα, υπνόσακοι και διανέμεται συσίτιο. Υπάρχει πλήρης περίθαλψη στα τοπικά νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, όπως και ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Καταβάλλεται άμεσα προσωρινό επίδομα 600 ευρώ κατ' άτομο, 6.000 ευρώ ανά καταστραφείσα οικία και 6.000 ευρώ στους συγγενείς θυμάτων. Αυτά είναι τα τελείως αρκικά μέτρα, τα μέτρα της πρώτης ώρας.

▪ Τρέχετε στην επόμενη εκλογή μέσα σε ένα κλίμα πένθους και οδύνης του λαού μας από την τραγική «επιδημία» πυρκαγιών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι αδύνατο να μιλήσω για κλίμα εκλογικό χωρίς να λάβω υπόψη μου το κλίμα

του πένθους και της οδύνης που προκαλεί η απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Τούτο δε πολύ περισσότερο γιατί προσωπικά έχω το οδυνηρό προνόμιο να είμαι και γιατρός και παράλληλα υφυπουργός σε ένα υπουργείο, το υπουργείο Υγείας, που δέχεται από τους πρώτους τα θλιβερά μηνύματα των θανάτων, των θυμάτων της καταστροφής. Λυπάμαι, όμως δεν θα κάνω εδώ πολιτική ανάλυση, αλλά ανθρώπινη. Ο πολιτικός που αφουγκράζεται, ακούει και «ψηλαφίζει» την πραγματικότητα δεν αεροβατεί, αλλά εύχεται και προσεύχεται να μην ξαναδούμε όμοιες εικόνες. Αυτό το ζητάω και από κάθε συμπολίτη μας. Και ακόμη ζητώ σεβασμό, πρεμία και ψυχραιμία από όλους. Το λιτό μήνυμα του πρωθυπουργού για την περίπτωση αυτή, εδώ τα λέει όλα.

▪ Θεωρείτε ότι πηγαίνουμε προς «έρερες» εκλογές ή ότι θα υπάρξει πόλεμος;

Ελπίζω κάποτε όλοι να αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα είναι πλέον μια ευρωπαϊκή χώρα που ζει στο καθημερινό ευρωπαϊκό και

παγκόσμιο γίγνεσθαι και αγωνίζεται για τη σωστή της ανάπτυξη, το σωστό προγραμματισμό του εθνικού οίκου της και του μεγάλου ευρωπαϊκού οίκου, που βιώνει τον προβληματισμό της κοινωνίας με τα διλήμματα επιλογών ανάμεσα στην ανάπτυξη και το περιβάλλον, που τόσο πολύ εκτίθεται σήμερα στον κίνδυνο της υπερανάπτυξης. Όλα αυτά είναι κατά βάση ζητήματα ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ζητήματα και προβλήματα του πολίτη και της πόλης. Με βάση όλα αυτά, και ο ίδιος ελπίζω, αλλά και με ευχαρίστην βλέπω, ότι ουσιαστικά ο λαός μας, οι Έλληνες-Ευρωπαίοι πολίτες ατενίζουν το πρόβλημα των εκλογών με την ψυχραιμία, τη σιγουρία και τη σοβαρότητα της εποχής. Δηλαδή ως καθαρό πρόβλημα επιλογής ανάμεσα σε λύσεις-προτάσεις-αποφάσεις που θα καθορίσουν το αύριο το δικό μας και των παιδιών μας.

▪ Οι πράξεις διαρροκοπούσεις μετά την προσέρχονται των εκλογών δίνουν κεφαλή -έστω και βραχεία- στο κόρμα της ΝΔ. Θεω-

ρετεί ότι αυτό δείχνει κάτια και για το εκλογικό αποτέλεσμα;
Δεν με φοβίζουν ούτε οι οφυμομετρίσεις ούτε τα ποσοστά. Ποτέ δεν έγινε εκλογή από «οφυγμομετρίσεις» -που ευνοούν άλλωστε τη ΝΔ- αλλά από τις κάλπες και μόνον από αυτές. Εγώ βλέπω-ακούω-κρίνω. Και όλα με βεβαιώνουν για τον νικητή της επόμενης μέρας. Μέχρι τότε δεν βλέπω προβλήματα. Τα προβλήματα τα βλέπω από εκείνη τη μέρα της εκλογής και μετά. Και εννοώ την ανάγκη να επταχυνθούν οι ρυθμοί που θα κεφαλαιοποιήσουν το αποτέλεσμα της επιλογής του λαού μας. «Οι καιροί ου μεντοί»...

▪ Ο χάρος της υγείας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την καθημερινότητα του πολίτη. Πώς κρίνετε το έργο της κυβερνήσεως σε αυτό τον πορέα;

Το έργο αυτό είναι πριτελές ακόμη. Δεν μπορούμε να το αποτιμήσουμε. Πολλά βήματα έγιναν, αλλά ακόμη περισσότερα υπολείπονται. Ελπίζω να συνείσει ο όλη προσπάθεια με τη λαϊκή εντολή.