

[ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ]

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Για μια φορά που κατάφερε να στηθεί κάτι καλό σε αυτή την υποβαθμισμένη γειτονιά. Για μια φορά που κατάφεραν κάποιοι άνθρωποι να κάνουν αλιθεία όλα αυτά τα



Της Άννας Δαμιανίδη

μόνο και μόνο για να μη μας πάνει κατάθλιψη όταν πάμε να ψηφίσουμε. Για μια φορά που φτιάχτηκε ο περίφημος «πυρήνας κοινωνικής και καλλιτεχνικής ζωής στη γειτονιά» – ένας χώρος όπου όντως συναντιούνται οι γείτονες και διοργανώνουν εκθέσεις, και ομιλίες, και καλλιτεχνικά εργαστήρια, και παιζουν σκάκι, και κάθε Σάββατο έχει αγορά βιολογικών προϊόντων, και κάθε βράδυ έχει σχολείο Ελληνικών για μετανάστες μόνο από εθελοντές, οι οποίοι έχουν αγοράσει τα πάντα με λεφτά δικά τους και «προάγουν την ελληνομάθεια» ακριβώς όπως το λέει το Παιδείας, χωρίς να ζητάνε τίποτα από κανένα υπουργείο, μόνο και μόνο για να ραγίσει λίγο αυτός ο τοίχος δυσπιστίας που δηλητηριάζει τη ζωή όλων μας, ειδικά σε γειτονιές γεμάτες μετανάστες όπως η Κυψέλη. Για μια φορά που καταφέραν και τα έκαναν πράξην τα ωραία λόγια στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, τι νομίζετε ότι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση; Να σταματήσει η αυτοδιαχείριση του χώρου και όταν αναπλαστεί και ευπρεπιστεί, να δοθεί προς ενοικίαση σε καταστήματα.

Πού αυτό; Σε μια συνοικία όπου τα μισά μαγαζιά είναι ξενοίκιαστα. Και όχι μόνο τώρα με την κρίση αλλά εδώ και δεκατίες, ακριβώς επειδή κτίστηκαν τόσα πολλά που είναι αδύνατον να δουλεύουν όλα. Που κανονικά πρέπει να βρουν λύση, πώς θα κάνουν πάρκινγκ μερικά. Αντί να τρέξουν να βοηθήσουν αυτή τη μοναδική προσπάθεια, να την αντιγράψουν, να στήσουν τέτοια κέντρα σε όλες τις γειτονιές, να την ενισχύσουν, να την προβάλουν, όχι, εμπορικά καταστήματα. Τι να πεις; Ζουμέ σε άλλη πόλη...

Ο Αριστοτέλης Παυλίδης καλό θα ήταν να παραιτηθεί, υπογραμμίζει ο Θανάσης Γιαννόπουλος, πρώην υφυπουργός Υγείας. Ο κ. Γιαννόπουλος θεωρεί πως η δημοσιοκρατική κατρακύλα της Ν.Δ. άρχισε έπειτα από την εμφάνιση και τις θέσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τον περαιούμενο Σεπτέμβριο, ενώ υπογραμμίζει ότι για να ανακάμψει το κόμμα θα πρέπει να αλλάξει στρατηγική αλλά και πρόσωπα που βρίσκονται σήμερα σε καίριες θέσεις.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ

Η κυβέρνηση φαίνεται να περνάει τη δυσκολότερη φάση της. Μπορεί να ανακάμψει;

Βεβαίως, αλλά χρειάζεται να επιταχυνθεί το έργο των υπουργών, να ενισχυθούν οι τοπικές οργανώσεις, να βγει μπροστά ο βουλευτής με αυτοπεποίθηση, να λυθούν χρόνια προβλήματα στη δημόσια διοίκηση, να υπάρξει φιλολαϊκή πολιτική περισσότερο στοχευμένη στους οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένους.

Γιατί ήρθε η κάμψη;

Είναι πολλά τα αιτία... Θα βοηθούσε αν έλειπε και ο παραγνητισμός από κάποιους τυχάρπαστους κομματικούς...

Τι άλλο πρέπει να κάνει η Ν.Δ.;

Να αλλάξει στρατηγική και πρόσωπα στις καίριες θέσεις στο κόμμα, μέσα και έξω από τη Βουλή.

Τι σας λένε οι δημοσκοπήσεις;

Ότι οι ψηφοφόροι μας έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια υπομονής τους και πρέπει να αλλάξουμε πολιτικές και συμπεριφορές.

Πώς είναι έξω από την κυβέρνηση;

Ποτέ δεν έκανα κριτική γιατί δεν μετείχα στο νέο κυβερνητικό σχήμα μετά τις εκλογές του

2007. Έκανα καλόπιστη και παραγωγική κριτική σύμφωνα με τις αρχές του κόμματος και προς την υλοποίηση του πρόγραμμάς μας.

Κυβέρνηση-όμπρος του Αριστοτέλη Παυλίδη;

Ο κ. Παυλίδης θα κάνει καλό στην παράταξη αν παραιτηθεί.

Υπέρ ή κατά της σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής;

Θα διαμορφώσω άποψη και κάτια συνείδοσθη θωράκιση ψηφίσω.

Ποιο ήταν το κομβικό σημείο αλλαγής του πολιτικού κλίματος;

Η εικόνα μας στην Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ήταν η καλύτερη. Από τότε αρχίζει το δημοσιοκρατικό κατρακύλισμα. Γεννάεις τότε αποφάσεις, όσο οδυντρές και να ήταν, θα είχαν προλάβει τα γεγονότα.

Ήταν κουραστικό το ωράριο όταν ήσασταν στο υπουργείο Υγείας;

Ήταν το δεύτερο σπίτι μου. Με ξεκούραζε και με ανακούφιζε συνάμα, γιατί είχα πάντα τις πόρτες ανοικτές για όλους, δίνοντας άμεσες λύσεις στην καθημερινότητα και στα προβλήματα του Έλληνα πολίτη.

Στα νοσοκομεία οι γιατροί μεταφέρουν τους χειρουργημένους

[20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ]

Θανάσης Γιαννόπουλος

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΗΣ Ν.Δ., ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πρέπει να αλλάξουμε πολιτικές και συμπεριφορές

στα κρεβάτια λόγω έλλειψης προσωπικού...

Τα νοσοκομεία είναι υποστελέχωμένα, αλλά δεν παρατηρείται το φαινόμενο αυτό που υπαινίσσεται. Αν χρειάζεται, σε επειγόντα περιστατικά όπου τίθεται θέμα ζωής ή θανάτου, ναι, εμείς οι γιατροί οφείλουμε αμέσως να διακομίσουμε τον ασθενή χωρίς να περιμένουμε τον τραυματοφόρεα.

Υπάρχει η εντύπωση ότι η δημόσια Υγεία σκοπίμως απαξιώνεται.

Νομίζω ότι κακώς καλλιεργείται τέτοιο κλίμα. Το ΕΣΥ είναι από τα καλύτερα του κόσμου. Πρέπει όμως με στοχευμένες πολιτικές να διορθώσουμε πολλά πράγματα...

Γιατί δεν τιμωρούνται οι επίορκοι γιατροί;

Δεν είναι αληθές αυτό. Οι γιατροί όταν έχουν διαπράξει αξιόποντες πράξεις, όπου υπάρχει αποδεικτικό υλικό, και ποινικά τιμωρούνται και πειθαρχικά.

Το φακελάκι ζει και βασιλεύει μαζί με τα ράντζα. Πόθεν έσχες στους γιατρούς;

Δεν είναι άστοχο να καθιερωθεί και να υιοθετηθεί το πόθεν έσχες.

Αν ένας γιατρός ζητάει «μαύρα» τι συμβουλεύετε τον πολίτη;

Να μνημεύσει ότι έχει γίνει ποθέντος για την προσφέρει και να συνδράμει.

Είπατε στη Βουλή ότι η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική υδάτινων πόρων.

Δεν υπάρχει πολιτική διαχείρισης υδάτινων πόρων. Να μεταφερθεί νερό από την Αχελώο στη Θεσσαλία;

Χρειάζεται μια καλή μελέτη, που πιστεύω ότι έχει γίνει, για να μη φθάσουμε κάποτε να κάνουμε την απο-εκτροπή του Αχελώου, κάτιο δηλαδή ανάλογο με τη λίμνη της Κάρλας.

Μιλήσατε και για τον «Ανάβαλο» της Πάρνηθας...

Η ανατολική πλευρά της Πάρνηθας διαθέτει υπόγεια νερά επιπλέον εθνικού αποταμιευτήρα,

τα οποία όμως χύνονται στη θάλασσα. Εάν υπάρχει μελέτη και πρόγραμμα αξιοποίησης αυτού του «Ανάβαλου» δεν το γνωρίζω.

[ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ]

ΚΑΠΗ ή Facebook;



Της Ρούλας Γεωργακοπούλου
rgeorgia@dolnet.gr



έλει και ρώτημα; Πρόσφατη έρευνα που δημοσίευσαν οι «New York Times» αποδεικνύει με ατράνταχτα στοιχεία ότι μέσα σε ένα μόλις χρόνο το καινούργιο διαδικτυακό μαραφέτι εποικίστηκε με καταιγιστικούς ρυθμούς από ώριμα άτομα με καταληπτική πληκτική τα εξήντα πέντε έτη και βλέπουμε...

Γιαγιάδες και παπούδες από τη Βόρεια Αμερική, την Ινδία και την Ευρώπη – μέσα και πληρωμένα κινητά εκλιπαρώντας τα

που φτάνουν στο φατσοβιβλίο μου και στέλνω «κόμεντς» αμυνόμενη με ανάποδα γκρίκλις. Ταυτόχρονα παρακολουθώμενη με φρίκη να σκάνε μύτη και τα πρώτα φωτογραφικά άλμπουμ μαυρόσπρων κοριτσιών με... μουστάκι, μαλλιά - καίτη και ινδικά φορέματα με καθρεφτάκια. Έλεος. Αυτό το τελευταίο δεν πρόκειται να το ανεχτώ ούτε με σφαίρες και δηλώνω έτοιμη να κάνω «ριπόρτ» σε όποιον/α τολμήσει να με κάνει «ταγκ» σε τέτοια φάση, επάνω.